

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för Skurup - Söderslätts Trädgårdsförening avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för året 2013.



Mellan hav och ås

Styrelsens sammansättning:

Ordförande	Agneta Croneld
Vice ordförande	Anders Hjalmarsson
Sekreterare	Allan Ljungstedt
Kassör, medlemsansvarig	Karin Sköld
Medlemsansvarig	Lise-Lotte Pierce
Ledamöter	Fritz-Göran Feldt
	Rolf Kajrup
Suppleanter	Karin Wallin
	Victoria Pierce
Revisorer	Hans G Lindberg
	Kajsa Olofsson
Valberedning	Barbara Leander
	Karl-Erik Lindquist
Programgrupp	Agneta Croneld, Alice Nilsson,
	Lena Johansson, Agneta Johansson
Hemsidan	Allan Ljungstedt
Kontaktpersoner	Anders Hjalmarsson, Fritz-Göran Feldt,
Svaneholmsprojektet	Rolf Kajrup

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden plus några extra arbetsmöten.

Aktiviteter som erbjöds 2013

Aktiviteterna till första halvan av verksamhetsåret 2013 planerades redan på hösten 2012. Riktlinjerna för programgruppen var bl. a. att spara på utgifter för föredragshållare. Därför kläcktes idén att, om möjligt, göra fler besök hemma hos föredragshållare istället. En annan riktlinje var att fortsätta med små varierade arrangemang i vår gemensamma trädgård som är föreningens stolthet och ansiktet utåt. Vi hoppades och fortsätter att hoppas på att gruppen med aktiva i trädgården ska växa!

Februari

Årsmötet hölls som vanligt i Anderslövs Församlingshem och kvällen avslutades med att Lena Drameus-Åberg och Kjell Åberg berättade om trädgårdens njutning både ute och i köket. Snålvattnet rann när Lena kryddade med målande beskrivningar av vissa rätter. Vi bestämde på stående fot att trädgårdsföreningen skulle besöka Åbergs trädgård för guidning och lunch under sensommaren, ett sorts ”hemma hos”!

Mars

En lördag hemma hos trädgårdsprofilen Anette Nilsson ägnade sig några medlemmar åt lite vinterpyssel. Vackra fat i flera våningar tillverkades av gamla uppläggningsfat. En onsdagskväll var det medlemsträff i gamla gummifabrikens lokaler i Skurup. Flera medlemmar hade med sig bilder från egna och andras trädgårdar. Något att njuta av innan säsongen riktigt satt igång. Vi fick tyvärr ställa in träffen på Lejonblomman i Anderslöv där man hade kunnat få göra påskarrangemang, det blev för få anmälningar.

April

I Anderslövs församlingshem visade Agneta Croneld bilder och berättade om Jardin Majorelle som är en mycket färgstark trädgård i Marrakech, Marocko. I mitten av april hälsade trädgårdsansvarige Anders Hjalmarsson välkommen till vårstädning och sedan fika i vår fina trädgård vid Svaneholm, drygt tio personer kom. Å, vad vi önskade att ännu fler personer hade dykt upp!

Maj

Under trädgårdssäsongen lägger vi alltid några öppna arrangemang i vår trädgård i Svaneholm som det här; Handredskap för trädgårdsarbete demonstrerades av KS Maskiner från Svedala. Det fanns möjlighet till diverse inköp för den som var hågad. Åke Truedsson erbjöd som vanligt sina populära tomatodlarkurser på Møllegården i Vellinge. Kurserna är omtyckta och ofta fullteknade. En annan återkommande utflykt är den då vi åker till Kabbarps Trädgård för att köpa fina och kraftfulla pelargoner och annat till krukor både ute och inne. Kvällsbesöket hos Anneli Widjestål Enghage på Karnagården i Mellanköpinge utanför Trelleborg var mycket uppskattat och inspirerande. Anneli berättade med stor entusiasm om de gamla växterna, vad som har skett sedan familjen flyttat till Karnagården och förstas om nya projekt som är på gång! Kvällen avslutades med medhavd kvällsfika vid någon av de många sittplatserna i den stora trädgården. I ösregn, då den vackra magnolian 'Galaxy' blommade, utsågs Dirk Verweij till Årets Eldsjäl för sitt gedigna arbete med rosorna i föreningens trädgård, stort tack!

Juni

Vi började månaden med en inspirationsrunda i några väl valda trädgårdar i Skurup med omnejd. Vi prövade en spindelnätsmodell; karta och beskrivningar hämtades i föreningen trädgård och sedan kunde man åka runt på egen hand. Besökarna nämnde att det var roligt att trädgårdsägarna verkligen tog sig tid att prata trädgård.

Den årliga växtmarknaden i föreningens trädgård var mycket välbesökt och försäljningen samt lotteri gav föreningen ett bra ekonomiskt bidrag, det tackar vi för! Som vanligt var det öppna trädgårdar på Söderslätt i mitten av juni. Ett arrangemang med många besökare där inte bara medlemmar utan den som vill får visa sin trädgård! Genom hav av olika sorts nävor och stora rosensnår vandrade vi på ett hemma-hos-besök på Rosenstigen i Malmö hos Ulla Hårde som hade föreläst hos oss hösten 2012.

Juli

Vi började juli med ett dubbelarrangemang i gränslandet mellan Skurup och Ystad. Först en trädgårdsrunda hemma hos Agneta Croneld som berättade om sina ca 90 olika rosor men också om den provodling av rosor som hon genomför under tre år samtidigt med ca 100 andra rosintresserade i Sverige från söder till norr. Därefter förflyttade sig alla 1 km till "Little Gardens" i Katslösa och blev väl mottagna av Joakim och Leigh Ipsen. Efter en trevlig runda valde många att fika i den Mexikoinspirerade delen av trädgården och att handla fin keramik, flätade pilträd och annat. Carl-Göran Sjöstedt i Bara öppnade åter sin grind till sin variationsrika trädgård.

Augusti

Det var många som missade en pärla när Rosita och Jan-Ola visade sitt kaktushus och sin trädgård nära Vombsjön. De närvarande njöt desto mer av besöket!

Under första delen av augusti hade Åke Truedsson sin sedvanliga vitlökskurs. Senare i månaden öppnade han sin trädgård igen för oss för att mer ingående berätta om den ekologiska odling han bedriver. Man kunde luncha billigt; tomatsoppa och bröd, 20kr. I augusti var vi också hemma hos Mona Wembling, som tidigare har föreläst för oss i Anderslöv, och hos kreativa Petra Boeldicke. Vi såg två helt olika trädgårdar på Söderslätt då vi rattades runt i en buss från 1959. Kul idé från Alice som lockat sin man att köra den fina gamla bussen och som bidrog till att kvällen blev extra minnesrik!

September

Söndagen den första september gjorde vi årets sista "hemma hos" i Åbergs Trädgård med det trevliga värdparet Lena och Kjell som ciceroner. Vi fick veta mycket om trädgårdens historia och hur man odlar nu. I visningsträdgården kunde vi beundra en nyrenoverad del med mästarrabatten 'Vedlund,' inspirerad av Peter Gaunitz.

Tillsammans åt vi en minnesvärd lunch där många valde den fina trädgårdstallriken. Sammantaget var det ett mycket trevligt besök.

Vi fick ställa in en trädgårdskurs på Plantskolan i Vellinge som ville ha minst tio anmälningar för att genomföra kursen. Tråkigt, tyckte de som hade anmält sig.

Vi vet att många är förtjusta i att fota trädgårdsmotiv men ingen anmälde sig till utställningen så det ställde vi också in.

Oktober

Ingrid Åkesson kom som en räddande ängel när den inplanerade föreläsaren blev sjuk. Ingrid berättade kunnigt och ingående om växtskydd och åhörarna passade på att ställa frågor! Det var ett ämne som vi kanske försummat under några år. Det blev uppskattat!

En extra programpunkt var medlemmars loppisförsäljning i trädgården vid Svaneholm. Trots hällregn så kom det en hel del besökare till trädgården och föreningskassan fick ett tillskott. Vi bestämde att försöka få in en loppisförsäljning på vårkanten också.

November

En liten skara dök upp på novembermötet på gamla gummifabriken, Nils Holgersson EntreprenörCentrum, i Skurup. De som var där tog del av varandras trädgårdar i bild, hur en rabatt kan planeras och anläggas och rosor så som Dirk Verweij ser dem. Senare i november pladdrade Agneta Croneld i rabatten i Anderslöv och den välvilliga skaran uttryckte sin uppskattning. Den årliga kransbindningen inför advent och julhelgerna ägde som vanligt rum i Skivarp den 20 november.

Programgruppen kan nöjt konstatera att en hel del programpunkter engagerade många medlemmar och att vi lyckades hålla ner de totala kostnaderna för föredrag trots att föredraget i oktober blev något dyrare än vi hade räknat med.

Föreningens trädgård i Svaneholm

Först och främst måste vi konstatera att vår gemensamma trädgård har blivit en stor tillgång för Skurup med omnejd. Det kommer många människor till trädgården varje år och besökarna öser många superlativer över platsens skönhet och berömmar de som arbetar där och gör det helt ideellt utan egen vinning!

Under en säsong händer det mycket och i även i år har vi utökat antalet sittplatser. Vi har liksom förra året fortsatt att förnya och renovera ört- och kryddkvarteret. Där har det blivit fler namnskyltar vid växterna, de flesta rosorna har redan fått skyltar.

De trägna och flitiga trädgårdsarbetarna har byggt en stentrappa upp till det bakre området. Det där bikuporna står. Det är tids- och arbetskrävande att hålla rabatterna och gångarna i fint skick. De två blomsterkvarteren är överfulla och styrelsen har bestämt att det är nödvändigt att dela växter och sälja dem kommande säsong.

Nära entrén till trädgården har det under sommaren funnits ett bord med plantor till salu. Plantorna har varit från trädgården eller skänkta. Den hågade som passerar har kunnat lägga en slant i en bössa och bära hem en eller annan kruka. Pengarna har räckt till en kaffekassa för de som arbetar i trädgården varje söndag.

Tyvärr bröt sig någon in i gröna skjulet under sommaren och stal en hel del verktyg. Trist, tjuven var dock inte trädgårdsintresserad - alla trädgårdsredskap var kvar!

Det är en liten grupp frivilliga trädgårdsarbetare som har träffats i Svaneholm varje söndag mellan 10.00 - 12.00 eller kommer dit på annan tid som passar dem bäst. Utan dem vore det omöjligt att hålla trädgården i bra skick eller att göra nyanläggningar. TACK, ni som arbetar ideellt! STYRELSEN tackar också programgruppen samt alla medlemmar som på olika sätt håller vår förening levande och aktiv!

Styrelsen

Agneta Croneld

Anders Hjalmarsson

Allan Ljungstedt

Karin Sköld

Fritz-Göran Feldt

Rolf Kajrup

Lise-Lotte Pierce

Karin Wallin

Victoria Pierce