

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen för Skurup - Söderslätts Trädgårdsförening avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för året 2011.



Mellan hav och ås

Styrelsens sammansättning:

Ordförande

Agneta Croneld

Vice ordförande

Anders Hjalmarsson

Sekreterare

Allan Ljungstedt

Kassör, medlemsansvarig

Karin Sköld

Ledamöter

Fritz-Göran Feldt

Rolf Kajrup

Lise-Lotte Pierce

Suppleanter

Karin Wallin

Victoria Pierce

Revisorer

Hans G Lindberg

Kajsa Olofsson

Valberedning

Barbara Leander

Programgrupp

Agneta Croneld, Alice Nilsson,

Lena Johansson, Agneta Johansson

Hemsidan

Allan Ljungstedt

Kontaktpersoner

Anders Hjalmarsson, Fritz-Göran Feldt,

Svaneholmsprojektet

Rolf Kajrup

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden plus några extra arbetsmöten och det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet .

Aktiviteter som erbjöds jubileumsåret 2011

Föreningens har funnits i 10 år nu och med två tydliga ben att stå på. Programverksamheten är det ena benet. Vi försöker skapa varierade program som ska intressera så många medlemmar som möjligt. Det andra benet är att utveckla och underhålla föreningens trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm. Styrelsens arbete under första delen av året var mycket inriktat mot den stora jubileumsfest som skulle utformas och skapas till nöje för både medlemmar och gäster.

Februari

Årsmötet hölls i Anderslövs Församlingshem och kvällen avslutades med att Annika Christensen, visade härliga och spännande bilder, talade varmt och personligt om sin resa mot yrket som trädgårdsfotograf. Arrangemanget, liksom de två som följer härefter, skedde i samarbete med Anderslövs församling.

Mars

Vi bjöd in den välkända trädgårdsskribenten Sanna Töringe till ett onsdagsföredrag i Anderslöv. Hon berättade om ett 25 år långt trädgårdsliv med fina bilder från den egna trädgården. Efter föredraget var det uppskattat att det fanns böcker till köpsugna.

April

Till Anderslöv och en extra jubileumsföreläsning kom Söderslättsbon och landskapsarkitekten Mona Wembling. Hon delade med sig av idéer till trädgården, svarade på frågor och visade många bilder. Vi hade lotteri med synnerligen fina vinster.

Vårstädning och fika var upptakten för utesäsongen i vår fina trädgård vid Svaneholm och cirka 15 personer kom och alla hjälptes åt att städa i trädgården. I år var främsta målet att ha en snygg trädgård till jubileumsfesten i augusti och att fortsätta förbättringen av kryddkvarteret.

I Villie församlingshem gjorde, vi med hjälp av bilder, en resa till kaffeplantager och provsmakade sedan kaffe- och tesorter. Vi fick veta mycket om kaffearbetarnas bättre villkor vid Fairtrade-plantager och om hur bönan blir till kaffe.

Under april, maj och juni var vi på den spännande lilla plantskolan Borealis i Alnarp och lyssnade på finfina föredrag om magnolior (Henrik Sjöman), pioner (Kenneth Lorenzon) och klätterväxter (Gunnel Carlsson).

Maj

Ake Truedsson erbjöd sina populära tomatodlarkurser på Møllegården i Vellinge.

Vi besökte kunniga Victoria Pierce och hennes, ännu inte färdiga trädgård, tre spridda gånger under sommaren. Vi blev guidade bland intressant växtmaterial och roliga idéer!

Musik i det gröna med Wemmenhögs Musikanter avnjöts i vår sköna trädgård. Trädgård och musik kan verkligen förenas och vi hoppas att detta arrangemang kan återkomma, ja, kanske bli en tradition! Samtidigt utsågs Fritz-Göran Feldt till "Årets Eldsjäl" i Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening. Fritz-Göran har varit med och arbetat troget i trädgården i alla tio år! Gräsmattan är ett av hans skötebarn.

Vi gjorde besök i en mycket spännande trädgård hos Helle Christensson Hjort i Torna Hällestad och knöt därmed första kontakten med en liten trädgårdsförening där.

En av de många höjdpunkterna, under årets program 2011, var humlevandringen i föreningens trädgård. Vi fick en kunnig och rolig guidning av Göran Holmström.

Juni

Vi hade vår årliga växtmarknad i föreningens trädgård vid Svaneholm på nationaldagen. Vi noterade en klar succé med bra säljare och massor av besökare!

Riksförbundets ordförande Åke Truedsson erbjöd kursen "Hälsa – Lyckas med odling" Vilken tur att han bor inom räckhåll för alla medlemmar i vår förening!

I vårt fina lusthus berättade Torbjörn Sjöström mycket engagerat om hur man gör för att sköta bin och bikupor. Sedan några år har han några i föreningens trädgård.

På Söderslätt var det öppna trädgårdar, en junitradition sedan ett par år tillbaka.

Juli

I början av juli var det öppen trädgård hos nya medlemmen Carl-Göran Sjöstedt.

Augusti

JUBILEMSFEST den 7 augusti kl 13-16! När dagen äntligen infann sig och allt det roliga, som styrelse och programgruppen slitit med under lång tid, äntligen skulle ske så vräkte regnet ner. All mark i trädgården blev snabbt vattensjuk - men det fanns tält för musiker och försäljare. Kaffeförsäljningen från lusthuset var väl förberedd liksom, tävlingar, växtdoktor, konst- och hantverksföreningen, lotterier... men hur skulle det bli? En halvtimme före start upphörde regnet att skvala och besökare började titta in. Snart drog första bandet igång; svängiga Tollbom Kvartett och därefter följde roliga Phula gubbar och till sist uppiggande Uke'em. Vid de små caféborden satt grupper av människor och njöt av gott fika, tävlingarna drog sina intresserade och de trevliga försäljarna hade många besök i maknadstälten. Under ett träd satt Haldo Edlund från Hushållnings-sällskapet och svarade på frågor om sjuka träd och buskar och om problem med köksträdgården t.ex.

Timmarna gick snabbt och både fikabröd och lotter tog slut...

Pressen var i trädgården och dokumenterade festen och uppskattningsvis kom ca 200 besökare. Naturligtvis hade antalet gäster ökat med ett vänligare väder men det var ett gäng nöjda festordnare som slutligen var kvar och plockade ner tält och städade undan. Tack, ALLA som ställde upp och bidrog på ett eller annat sätt till att det blev så lyckat! Bästa utvärderingen från en besökare: "Det här var kul det kan ni ordna varje år..."

Åke Truedsson tog emot medlemmar på sin årliga vitlökskurs på Møllegården.

September

Sensommar eller tidig höst - än är trädgårdslivet inte över! Vi hade en lyckad heldag i Trelleborg med ett odlat grönt tak, den högsta amaranten i Sverige och några spännande trädgårdar i fokus. Medhavd lunch intogs i Stadsparken.

Ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang var ett besök på grossistfirman Liljedahlgårdens Perenner utanför Skurup. De hade specialöppnat för oss!

September avslutades med lökkväll i Villies församlingshem med Victoria Pierce.

Oktober

Vi hälsade populära Gunnel Carlsson välkommen att bli tala om trädgårdsböcker och sin trädgårdspassion på biblioteket i Skurup.

I vårt samarbete med församlingen i Anderslöv bjöd vi in en av Sveriges mest namnkunniga odlare och trädgårdsskribent; Lena Israelsson. Tyvärr var hennes tidsschema pressat och tiden 18.00 passade tydligen dåligt för både medlemmar och församlingsbor eftersom det inte kom så många som det vanligtvis brukar.

November

Vi firade tio år med trädgårdsföreningen genom en bildberättelse som visade hur

föreningens trädgård vuxit från bortglömd och försummad plats till en skön oas att njuta av.

Stina och Joakim Larsson, som jobbar med Anderslövs Församlingsblad, berättade om på ett kul sätt hur en bok blir till och varför berättandet är så viktigt.

Sista programpunkten var Agneta Cronelds lekfulla "Pladder i rabatten" då växter och insekter både tänker och talar högt med henne och varandra.

Inför första advent var det drop in till kransbindning på Blomstershopen i Skivarp och ett drygt tiotal medlemmar kom indroppande till Cissi och Christel. Fin tradition!

December

Ronnie Holmberg berättade om nordisk mytologi för en alltför liten skara besökare i Anderslövs församlingshem. Kanske ska december vara föreläsningfri!?

Årets programutbud kan annars summeras som både stort och varierat!

Föreningens trädgård i Svaneholm

Många kommer till vår trädgård bara för att sitta ner en stund, andra tittar kontinuerligt in för att följa arbetet med trädgården eller för att fika vid någon av uteplatserna eller i lusthuset. Så fort vi är där och arbetar kommer intresserade besökare från när och fjärran och vill veta allt vi kan berätta.

Vi har låtit trycka en liten folder med information på flera språk om vår trädgård. Den läggs på turistfrekventa ställen runt om i Skåne. Vi vill att trädgården ska vara en naturlig mötesplats för alla och därför har vi en del av programverksamheten där.

Under en säsong händer mycket. Buxbom runt om i Skåne har drabbats av en sjukdom och även flera plantor i vår buxbomshäck runt roskvarteret! I somras fick vi dra upp och destruera sjuka plantor. Vi får noga följa vad som händer framöver.

Ett av målen för 2011 var att vi skulle fortsätta arbetet med kryddkvarteret. Det växer fram bit för bit men allt är ännu inte färdigplanterat. Det är stora ytor.

Vi har gjort en ny rabatt, med bl.a. gräs och kärleksört, runt sittplatsen vid lyktstolpen. Rödblågig alunrot fyller snart kvadraten under magnolian intill lusthuset.

Förra hösten fick vi ett antal uppstammade rosor av Dirk Verweij. De planterades i grupper om tre och har fått passande underplanteringar med flocknävor. Kanske passar inte dessa prinsessor i föreningens lite mer robusta trädgård!? Den frågan och "Ska vi inte anlägga en vit rabatt?" får vi diskutera under kommande säsong. En trädgård blir aldrig, nej, ska aldrig bli FÄRDIG!

En liten grupp frivilliga trädgårdsarbetare träffats i Svaneholm varje söndag mellan 10.00 - 12.00.

En handfull skara; Anders, Fritz-Göran, Rolf, Leif, Anna-Greta och Lena har troget kommit och utan dem vore det omöjligt att hålla trädgården i bra skick eller att göra nyanläggningar. TACK alla frivilliga arbetsbin! STYRELSEN tackar också alla andra medlemmar som på olika sätt håller vår förening levande och aktiv!

Styrelsen

Agneta Croneld

Anders Hjalmarsson

Allan Ljungstedt

Karin Sköld

Fritz-Göran Feldt

Rolf Kajrup

Lise-Lotte Pierce

Karin Wallin

Victoria Pierce