

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen för Skurup - Söderslätts Trädgårdsförening avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för året 2012.



Mellan hav och ås

Styrelsens sammansättning:

Ordförande	Agneta Croneld
Vice ordförande	Anders Hjalmarsson
Sekreterare	Allan Ljungstedt
Kassör, medlemsansvarig	Karin Sköld
Ledamöter	Fritz-Göran Feldt
	Rolf Kajrup
	Lise-Lotte Pierce
Suppleanter	Karin Wallin
	Victoria Pierce
Revisorer	Hans G Lindberg
	Kajsa Olofsson
Valberedning	Barbara Leander
	Karl-Erik Lindquist
Programgrupp	Agneta Croneld, Alice Nilsson,
	Lena Johansson, Agneta Johansson
Hemsidan	Allan Ljungstedt
Kontaktpersoner	Anders Hjalmarsson, Fritz-Göran Feldt,
Svaneholmsprojektet	Rolf Kajrup

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden plus några extra arbetsmöten.

Föreningen har 246 medlemmar varav 35 är lokala medlemmar.

Aktiviteter som erbjöds 2012

Programverksamheten har under de senaste åren kommenterats av många som intressant och omväxlande. Trädgårdsprofilen Gunnel Carlson kommenterade just det här året som väldigt bra. Det känns fint för programgruppen att höra men det allra roligaste är ju om medlemmarna är aktiva och engagerade och kommer på de olika arrangemangen. Ibland frågar medlemmarna efter aktivitet som vi ordnar men sedan är intresset för arrangemanget bortblåst, det är trist men det positiva överväger alltid.

Februari

Årsmötet hölls i Anderslövs Församlingshem och kvällen avslutades med att Gunnel Carlson hastigt blev föreläsare för kvällen eftersom Ulla Hårde hade blivit sjuk. Gunnel visade härliga proffsfotade bilder från sin trädgård och talade på sitt sedvanligt lättsmälta sätt om sin senaste bok "Min gröna passion".

Mars

I mars kunde den som var intresserad åka till Kivik och gå kurs i hur man renoverar gamla fruktträd.

Peter Englander kom till Anderslöv och berättade hur man gör för att skapa en Medelhavsmiljö i sin egen trädgård. Församlingshemmet var knökfullt så kändisar drar bevisligen stor publik.

April

Vårstädning och fika var som vanligt upptakten för utesäsongen i vår fina trädgård vid Svaneholm och ett tiotal personer kom och alla hjälptes åt att städa i trädgården. Vårlok och fröer stod på programmet när Victoria Pierce kom till Villies församlingshem.

Maj

Åke Truedsson erbjöd under två dagar sina populära tomatodlarkurser på Møllegården i Vellinge.

En söndagsförmiddag var det många som ville följa med till Kabbarps Trädgård och köpa pelargoner mm. Några medlemmar åkte till Tirups örtagård efteråt.

Vi gjorde en trevlig och inspirerande lördagsutflykt i närområdet runt Svaneholm. De som var med såg allt från; fint anlagda torvbäddar med surjordsväxter, en gutefårsskyddad köksträdgård, tovningskonst, skinnarbeten och till smidet hos sme'n på Skramlan. Där fikade vi och delade caféet med halva Skånes MC-åkare!

En majsöndag kom Pia Dahlbom till vår trädgård i Svaneholm och berättade om miljösmapta produkter som solcellsdrivna fontäner. Efteråt hade vi en liten ceremoni då Årets Eldsjäl; Leif Larsson utsågs och sedan bjöds alla närvarande på tårta.

Juni

Vi hade vår årliga växtmarknad i föreningens trädgård vid Svaneholm på nationaldagen. Vi noterade en klar succé med bra säljare och massor av besökare! Den som ville kunde i juni lära sig att gjuta saker i betong/hypertufa till sin trädgård. En lite väl kylig junisöndag hade vi besök av härliga Wemmenhögs Musikanter i föreningens trädgård i Svaneholm. En tapper skara lät sig värmas av musikanternas spelglädje och skicklighet!

Som vanligt var det öppna trädgårdar på Söderslätt i mitten av juni. Den som ville visa sin trädgård, medlem i föreningen eller inte, var välkommen att öppna grinden på vid gavel och det fanns många mycket olika trädgårdar att titta på!

Några dagar senare visade Yvonne och Rolf i Genarp sin trädgård för första gången. De fick ta emot många nyfikna i den fina trädgården med intressanta och välskötta växter.

I Önnarp visade Mike och Lise-Lotte Pierce sin underbara trädgård med konst, stor damm och spännande rabatter. Det var många som nappade även på det erbjudandet.

Juli

Den första juli var det öppen trädgård hos medlemmen Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Dagen efter tog paret Gyllsted i Nällevad emot oss för andra gången denna sommar. Scenen var förändrad sedan i maj och nu blommade en del av rosorna. Nästan varje år har vi haft flera besök i samma trädgård. Det är så spännande att se utvecklingen och förändringen mellan gångerna! Extra tack till er som vill visa er trädgård och kan ta emot trädgårdstokar en eller flera gånger.

En annan julikväll for vi ut på Österlen. Vi besökte Sonia i hennes labyrintiska och härligt informella trädgård där flera rosor blommade trots det lite bistra sommarklimatet. Därifrån promenerade vi genom byn till Carina som berättade om sitt företag och visade en del av trädgården och det stora runda växthuset. Om några år skulle även den mer privata trädgården vara färdig för visning. Det medhavda fiket värmdes skönt i den svala sommarkvällen.

Sista söndagen i juli hade vi trädgårdsloppis. Det blev lyckat och vi fick in färska slantar till föreningen. Något vi behöver för att driva verksamheten. Det är mycket arbete med att få ihop saker och att organisera alltihop från själva insamlandet till förvaringen och sedan försäljningen. Styrelsen har därför beslutat att nästa trädgårdsloppis blir 2014.

Augusti

Tusen trädgårdar arrangerades för andra gången över hela Sverige och den 12 augusti hade vi bemannat vår trädgård och hade "öppet" liksom många andra trädgårdar. En underbar sommardag att åka runt och samla inspiration och trädgårdslust på!

Åke Truedsson tog emot medlemmar till sin årliga vitlökskurs på Möllegården.

I slutet av augusti var det många som letade sig fram till en exotisk trädgård i Staffanstorps. Thomas Bergqwist visade sin pärla med många annorlunda växter.

Den som var där glömmer varken trumpetrankan vid entrén eller trädorbunkarna.

September

Ronnie Holmberg ordnade en mysig viskväll i eldens sken i sin trädgård.

Vi hade ordnat kurs i tovning hos medlemmen Kersti Totting i den fantastiska miljön vid Bockasjön men tyvärr anmälde sig ingen till kursen.

Dammstorps Handelsträdgård i Kvarnby, Malmö, drivs av trädgårdsmästare i tredje generationen. De har Skånes enda ekologiska äppelodling. En mycket intressant visning med provsmakning och även lite inköp av äpplen och växter till krukor och rabatter.

På grund av sjukdom fick vi ställa in lökfrossan i Villie församlingshem.

Oktober

Trädgårdsjournalisten och författaren Ulla Hårde kom till Anderslöv och visade bilder och berättade om nävornas användning i trädgården. Det var gott om folk och som vanligt hade Ann-Christin i församlingshemmet fixat fiket. Efter den trevliga kvällen bestämde vi med Ulla att ett av juniprogrammen 2013 skulle vara ett besök hos henne när rosor och nävor blommor på Rosenstigen i Malmö.

November

Det var en lagom stor grupp som hörsammat att det var drop in på Blomstershopen i Skivarp den kvällen det var dags att göra adventskrans och annat julpynt. Sista söndagen i november ställdes kosan mot Kabbarps Trädgård för inköp av amaryllisar och annat till julen. Som vanligt var många intresserade av besöket hos en trädgårdsgrossist med fina produkter.

Föreningens trädgård i Svaneholm

Först bör här nämnas den oro som vi i styrelsen känner inför avsaknaden av fler frivilliga i föreningens trädgård. Här behövs fler som gör en insats och vi ropar högt efter hjälp! Hur ska vi annars kunna hålla trädgården i hyfsat skick?

Många besökare kommer till vår trädgård bara för att sitta ner en stund, andra tittar kontinuerligt in för att följa arbetet med trädgården eller för att fika vid någon av uteplatserna eller i lusthuset. Så fort vi är där och arbetar kommer intresserade besökare från när och fjärran och vill veta allt vi kan berätta.

Vi har låtit trycka en liten folder med information på flera språk om vår trädgård. Den läggs på turistfrekventa ställen runt om i Skåne. Vi vill att trädgården ska vara en naturlig mötesplats för alla och därför har vi också en del av programverksamheten där.

Under en säsong händer mycket och i år har vi, på begäran från besökare, utökat sittplatserna. Vi har fortsatt att förnya och renovera ört- och kryddkvarteret. Det ska bli fler namnskyltar på växterna och de flesta rosorna har redan fått skyltar. Den lilla brunnen invid gröna skjulet är renoverad.

Det är en liten grupp frivilliga trädgårdsarbetare som har träffats i Svaneholm varje söndag mellan 10.00 - 12.00. Utan dem vore det omöjligt att hålla trädgården i bra skick eller att göra nyanläggningar. TACK, ni frivilliga arbetsbin! STYRELSEN tackar också programgruppen samt alla medlemmar som på olika sätt håller vår förening levande och aktiv!

Styrelsen

Agneta Croneld

Anders Hjalmarsson

Allan Ljungstedt

Karin Sköld

Fritz-Göran Feldt

Rolf Kajrup

Lise-Lotte Pierce

Karin Wallin

Victoria Pierce